

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij,
o God, mijn Heer

Na een enorm actief leven, waar hij intens van heeft
genoten, is vredig ingeslapen, omringd door zijn Ann
en de kinderen

Piet Dijkstra

★ Soest,
14 mei 1924

† Harderwijk,
7 september 2013

was eerder weduwnaar van
Ditta van Maanen, sinds † 1 oktober 1959

Oud Hoofd Bescherming Bevolking
kring Gelderland-a
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Drager van ereteken
voor Orde en Vrede (1947-1950)
Ereburger van Harderwijk

Hij was mijn wijze, onvervangbare man,
onze fantastische vader en schoonvader,
trotse en toegewijde opa
en lieve overgrootvader.

Zijn motto was: "Er te zijn voor een ander",
wij zullen hem heel erg missen.

Johanna Dijkstra-Bruinings

Douwe en Jet Dijkstra-Boere
Jelle, Jitske, Feikje
Wilma en Ewout Schouten-Dijkstra
Wouter & Yasmin, Pieter & Colette,
Robbert & Sufia
Petra en Sjaak Brandsen-Dijkstra
Lisanne & Christian

Detty en Herral van der Wal
Sophie, Sander, Sebastiaan

Ineke en Paul Hamel
Tim, Nienke

Donderdag 12 september heeft u gelegenheid de
familie te condoleren
in de Plantagekerk, Stationslaan 136 te Harderwijk,
van 11:15 uur tot 12:15 uur.
Aansluitend zal hier ook de dankdienst plaatsvinden
om 12:30 uur.

De begrafenis vindt plaats om 14:30 uur
op Begraafplaats Oostergaarde,
Oosteinde 12 te Harderwijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te
ontmoeten in Het van der Valk Hotel
te Harderwijk tot 17:00 uur.

Piet ligt thuis,
Gelieve geen bezoek aan huis.
Roos en Doornhof 39, 3844 DK Harderwijk

